

# Vallandry 2024



Van 8 t/m 17 maart met Skikring Alkmaar rijden 32 deelnemers met de Gebo-bus en komen Nora en Peter met de auto naar hotel Emeraude. Vallandry ligt in het skigebied Les Arcs, dicht bij de grote Vanoise Express verbinding met skigebied Le Plagne.



Al snel na het vertrek blijkt dat onze bus iets mankeert. Nabij Beesd arriveert snel een vervangend voertuig. Daarna komen we voorspoedig na de nachtelijke rit rond 11 uur aan bij het hotel, en krijgen een consumptie van de skiking. Bij de receptie kunnen we onze skipas ophalen. De kamers kunnen in de loop van de middag betrokken worden, dus velen gaan snel het skigebied verkennen.





Het weer is aanvankelijk niet erg geweldig.



Dit gold zeker ook voor de lager gelegen pistes.





Het eten was goed en de sfeer in de groep was prima. Dat bleef ook de hele week zo. De meesten hadden gesprekstof in overvloed. De akoestiek in de eetzaal kon al het geluid eigenlijk niet aan.





Voor de aparte diëten werd zo goed mogelijk gezorgd.

Lekkere kaas na, en dan nog het toetjesbuffet.

De tiramisu viel het meest in de smaak.



Ook het ontbijt buffet was goed verzorgd. Een langere kooktijd van de eieren was vanwege de hoogte nodig, merkten we.





We hadden één grote pechvogel. Riet viel op maandag ongelukkig. Schouderblessure; niet meer skiën. Knap hoe zij daaronder positief wist te blijven.



Het weer wordt geleidelijk beter, maar ook warmer wat de lage pistes geen goed doet.

De boerenbridgers hebben vele avonden veel plezier.











Het hoogste punt bereiken we met de rode gondel: de Aiguille Rouge; ruim 3.200 meter. tijdens de afdaling zien we Bourg Saint Maurice.

De hoogste temperatuur die we zagen is 20 graden.





Best wel apart is Arc 1950 – waar je gemakkelijker doorheen skiet dan loopt. Alhoewel, het is er erg druk.





De Vanoise Express, met tegen de helling Peisey en erboven Valandry.





Bijzondere  
waarnemingen..





In het gebied van Le Plagne. De afdaling naar Montalbert op 1350 m. is nog mogelijk. Zonder reservering konden we bij de Roche niet buiten eten. Binnen lukte het goed. Hierna wordt de hoogste gondel genomen, met de Glaciers 2 naar de Bellecôte.









De laatste skidag begint met de bagage in te pakken. Dan is het genieten van de vers gevallen sneeuw. 's Middags kunnen we douchen, omkleden, uitrusten en dineren zoals gebruikelijk. Dan staat de bus al klaar en zijn we snel vertrokken. De reis verloopt probleemloos. Enkele uren na het ochtendgloren hebben we de ontbijtstop bij Weert (al dan niet via de tunnel). En dan is deze vakantie weer voorbij.

